

CO.

VAN KOFFIEDIK TOT OESTERZWAM



Dat koffie een uitstekend middel is om je maandagochtend draaglijk te maken, is geen geheim. Maar wist je ook dat je koffiedik, of de drab die na het zetten in de koffiefilter overblijft, kan gebruiken om paddenstoelen op te kweken? PermaFungi, een ploofproject rond stadsecologie dat in Brussel koffiedik wil hergebruiken om verrukkelijke oesterzwammen te kweken, zet tijdens Brussel Welkom zijn kelderdeuren open. Samen met je kids kan je op 29 en 30 maart om 11u of 15u afdalen in de kelders van bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs om het kweekproces en het wonderbare universum van de paddenstoelen te ontdekken. Natuurlijk mag je ook proeven van de overheerlijke PermaFungi-oesterzwammet! Op die manier benut PermaFungi niet alleen een afvalstof voor de volle honderd



PERMAFUNGI

Les Ateliers des Tanneurs,
Huidevettersstraat 60A,

1000 Brussel. Inschrijven voor de gratis rondleidingen kan via info@permafungi.be.

Vermeld het gewenste tijdstip (29 of 30 maart om 11u of 15u).

Max. 15 personen per rondleiding.

Info: www.permafungi.be.

KUIEREN DOOR DE MAROLLEN

Dat de volkse Marollenwijk een ware goudmijn is voor kunstliefhebbers en verzamelaars van antiek en curiosa, hoeven we je niet meer te vertellen. Elke ochtend kan je snuisteren tussen de vele spulletjes op de vermaarde vlooiemarkt die al meer dan een eeuw aan het Vossenplein wordt gehouden. Al kulierend in de voetsporen van een beslagen gids ontdek je al snel dat de inwoners en handelaars van de Marollen echte levenskunstenaars zijn. Op elke straathoek en aan elke toog staat wel iemand te zwanzen! de Brusselaars van de Marollen zijn immers meesters in het opdissen van absurde verhalen. Over het nabijgelegen, boven de wijk uittoerende Justitiepaleis van architect Joseph Poelaert bijvoorbeeld.



irgrem &
Pieters-
LWME